

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Leef niet uit reactie**

“Ben je met iets bezig wat vervelend is, uitgeleefd eigenlijk, iets wat voor jou geen betekenis heeft - en dat kan vaak het geval zijn wanneer je iets doet omdat iemand anders het van jou verlangt - dan ben je in feite niet juist bezig. Dan vind je niet je eigen leven maar ga je nabootsen. Je bootst het idee na dat een ander over jou heeft, en je wil daar misschien wel zo goed mogelijk aan beantwoorden. Je wil dat brave kind zijn of je wil dat stoute kind zijn, wat dan ook, als reactie op dat wat er van jou gevraagd wordt. Maar dan leef je niet echt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘Kunstenaars van het leven’) © Mayil.com